

Som de fleste nok véd, er Dragsholm Lokalhistoriske Forening en støtteforening for Odsherred Lokalarkiv, og vores formål er at udbrede kendskab til og vække interesse for lokalhistorien i Gl Dragsholm Kommune. Og Gl. Dragsholm Kommune er jo Grevinge, Asnæs, Fårevejle og Vallekilde/Hørve gamle kommuner. Derfor ”graver” vi jo meget i fortid og minder og kigger meget baglæns. Det fik mig til at tænke på Søren Kirkegaards citat: ”Livet skal leves forlæns, men forstås baglæns”. Det er jo dét, der er nøglen til forståelsen af vores liv frem i Verden: Hvem var mine aner? Hvordan var deres kår? Hvor levede de? Hvad levede de af? Osv. For mit eget vedkommende synes jeg, at jeg hviler i mig selv på en anden måde, efter at jeg har gransket i mine rødder et par hundrede år tilbage. Jeg har fået styr på min familie, - jeg har fået sat mit liv på plads, og det har jeg det godt med.

Jeg håber virkelig, at vi med vores virke, kan hjælpe andre til at ”forstå deres liv baglæns”. Vi får jævnligt henvendelser fra folk, som søger hjælp til at finde oplysninger om en ældre slægtning eller en hel familie. Det kan også være et sted, et hus, en gård m.m., som har været i familiens eje. Vi gør vores bedste sammen med Arkivet og slægtsforskerne for at hjælpe på vej, så de/I kan ”leve jeres liv forlæns, men samtidig forstå livet baglæns”

Beretningen for 2021 er jo ikke noget at prale af i sådan et Corona år. Årets første bestyrelsesmøde holdt vi midt i maj måned, og arbejds eftermiddagene kom slet ikke i gang i foråret.

Det første arrangement: Hellig Tre Konger fest i Vallekilde/Hørve Kultur- og Fritidscenter 8. jan. blev aflyst.

I februar aflyste vi et foredrag med Ena og Arne Knudsen.

I marts aflyste vi Generalforsamlingen.

I april aflyste vi (for 2. gang) Provst Karin Bundgaard og Lars Andersen med en sang/fortæller aften om Genforeningen.

Den planlagte byvandring i Asnæs v. Leo Johansen blev udsat for 2. gang.

31. maj lykkedes det endelig at holde Generalforsamling. Det foregik selvfølgelig med sprit, mundbind, afstand og coronapas, men til trods for det, havde 38 valgt at deltage. Lene Vejlø blev valgt til dirigent.

Formanden aflagde beretning og kassereren aflagde det reviderede regnskab, og begge dele blev godkendt.

På valg var vores kasserer Karin Pedersen, som desværre valgte at stoppe, men i stedet blev Lone Larsen valgt ind i bestyrelsen. Henrik Nielsen og Kirsten Andersen blev genvalgt. Suppleanter og bilagskontrollanter modtog genvalg. Kontingentet forblev uændret. Efter kaffen viste Jens Hjorth 3 gamle film. En talefilm med billeder fra Kalundborg, Jyderup, Holbæk, Odsherred og Nykøbing. En Søren Bay film fra 1938 med klip fra Odsherred. Endnu en Søren Bay fra Hørve ved indvielsen af KFUM's fodboldbane og besøg på skofabrikken "Forto".

2. sept. Her efter sommerferien var det atter muligt at mødes, og her i Aksen lagde vi ud med "Asnæs Bymidte før og nu" - en aften vi holdt i samarbejde med Odsherred Arkiv. Jens og Kim viste gamle foto fra arkivet side om side med de nye foto, som jeg har fotograferet. Jeg prøvede at fortælle hvad der har været i de forskellige bygninger fra "tidernes morgen" og til nu. Jeg har gjort brug af oplysningerne i Erling Olsens bog om Asnæs, avisudklip og andre skrifter. Fra 60'erne og opefter er det, hvad jeg har fået fortalt fra en masse Asnæs-borgere, og det jeg selv kan huske. Det var en fin aften med fuldt hus – ca 115 pers. Jeg har hørt nogle stykker, som ikke nåede at få billet, så hvem véd, om der bliver en gentagelse om et par år.

18. sept. Der deltog vi ved Fritidsborgernes Høstmarked foran svømmehallen. Det var en udmærket dag, men der var ikke så mange boder som sædvanlig, og nok ikke så mange gæster, som vi plejer at se. Folk var stadig tilbageholdende med større forsamlinger. Men vi fik da mange hyggelige samtaler, og det er det primære.

5. okt. Dér havde vi rykket vores foredrag til Hallen i Fårevejle. Grunden var at det var det velkendte ægtepar Ena og Arne Knudsen fra Fårevejle, som skulle fortælle om deres indholdrige liv, og Erik Winther havde stillet salen ovenpå til rådighed. Både Ena og Arne har lige fra barnsben haft en fod indenfor i Frelsens Hær, og har hele livet igennem gjort et fantastisk arbejde dér. I 1970 flyttede de til Fårevejle, hvor de åbnede en grill bar og Arne havde desuden barbersalon. Senere kørte han post og Ena gjorde rent på Dragsholm Slot. Men deres hjerter bankede for Frelsens Hær, og de var

korpsledere i over 30 år. Der var mange forskellige aktiviteter i huset i Holbæk og hver onsdag var der spisning, men i starten var der ikke noget køkken, så de lavede maden hjemme i Fårevejle og tog opvasken med hjem. Mest kendt er de nok for deres utrættelige arbejde med indsamling af julekurve, som de gav til dårligt stillede børnefamilier. Nu hvor de begge er godt op i 80'erne er de i gang med at lære at være pensionister. Omkring 40 pers. fik et meget underholdende foredrag.

29. okt. Vi deltog i Kulturnatten her i Aksen. Det var en hyggelig aften og pænt besøgt. Som sædvanlig havde vi lavet en tipskupon med 10 spørgsmål, hvor et par stykker var heldige at vinde lidt chokolade.

18. nov. Vi havde her i Aksen et foredrag med en ægte Naver: Rene Lærke fra Stenlille. Det var et spændende og lærerigt foredrag. Han ankom i sit stiveste puds med tømrer uniform, hat, støvler, ransel og stok. En murer havde f.eks. en anden farve uniform. Rene fortalte levende om tid "på valsen" 2001-2004. Der var mange regler: Man skulle af sted før man blev 30 år, man måtte ikke være gift og have børn, man måtte ikke have gæld, man måtte ikke komme tættere end 50 km fra ens hjem og mange flere regler. Han gik som regel sammen med andre, men af og til alene. Kom de til en "hule" kunne de få mad og drikke, og som der står i sangen "Åh, disse minder": var der arbejde, så blev de, ellers videre. Han mente, han havde været igennem næsten 15 lande. Tænk, hvor må han have mange gode minder for livet! Ca. 45 pers. var mødt op.

15. dec. Det lykkedes også at holde vores juleafslutning på medlems arbejdsdage med gløgg og æbleskiver her i Aksen. Som sagt kom vi slet ikke i gang i foråret, og i efteråret var det også ret få, som kom til arbejdsdage, men det er forståeligt nok. Til julehyggen var vi dog ca. 25 pers, som fik en hyggelig eftermiddag. Vi undlod at synge de dejlige julesange, men Jens Hjorth læste et par gamle julehistorier for os, og så var vi klar til at holde juleferie.

Vi har da været lidt mere aktive i 2021 end i 2020. 5 arrangementer udover Generalforsamlingen, så nu håber vi, at det er slut med at aflyse i tide og

utide. Måske nogle i corona tiden har gået og ryddet op mange steder og måske fundet noget frem fra gemmerne, som har historisk værdi – så husk, at man kan aflevere i Arkivet i Vig hver onsdag mellem kl 10 og 17.

Jeg vil slutte med at **takke** medlemmer og ikke-medlemmer, fordi at I trofast møder op til vores arrangementer.

**Tak** til vores annoncører i Arilds Tidende – uden dem var det ikke muligt at lave et blad 4 gange om året.

**Tak** til Jens Hjorth, Kim Mariegaard, Jesper Bertelsen og det øvrige bibliotekspersonale for et godt samarbejde. I er altid imødekomende og hjælpsomme.

Sluttelig en stor **tak** til hele bestyrelsen for jeres store arbejde. I er en uvurderlig støtte for mig i det daglige, og vi har altid nogle hyggelige møder uden store kontroverser.

**Tak** for ordet!