

Formandens beretning ved generalforsamlingen den 21. marts 2023

Så er der atter gået et år, og det er tid til gennemgang af foreningens aktiviteter i 2022. Det blev et lidt bedre år m.h.t. corona – vi kunne gennemføre en del flere arrangementer end i 2021.

I den forbindelse kom jeg til at tænke på, at p.g.a. corona fik vi jo slet ikke markeret foreningens 40 års fødselsdag i 2021. Men så kan vi jo her med et par års forsinkelse sende en tanke til de ildsjæle, som startede DLF op ved en stiftende generalforsamling d. 21. juni 1981.

For ikke at forfordele nogle, vil jeg ikke nævne så mange navne, men Ida Frøkjær, som var leder af Arkivet, var i hvert fald en af foregangsmændene. Hun mente, at Arkivet kunne nyde godt af en forening med nogle medlemmer, som kunne arbejde med forskelligt lokalhistorisk materiale og være en støtte for Arkivet.

Desuden vil jeg nævne Bent Kjærsgaard, som jeg desværre aldrig selv har kendt. Men fra hvad jeg har læst om ham og hørt om ham, kan jeg fornemme, at han var uvurderlig for foreningen. Han var ikke med helt fra start, men efter 2-3 år og mange år frem. Bent var journalist, skribent, tegner, foredragsholder m.m.

Han var med i bladudvalget og bidrog med mange fortællinger og myter om folk og fæ i Odsherred og til tider illustreret med humoristiske tegninger. Når der var fest og møder bidrog han med sang og underholdning og til tider en selvdigtet sang til lejligheden. Han havde sit eget forlag og var medskribent for rigtig mange af de hæfter og bøger, som foreningen har udgivet.

Alle andre forhenværende og nuværende bestyrelsesmedlemmer har gjort – og gør stadig et kæmpe arbejde – og tak for det, men af og til i forbindelse med artikler, blade og bøger føler jeg, at vi mangler sådan en ildsjæl som Bent.

I det hele taget synes jeg, det bliver sværere og sværere at finde folk til bestyrelsen. Mit håb er, at der stadig findes mennesker her i omegnen, som har lyst til at arbejde med lokalhistorien og have en post i foreningen, så vi også om 10 og 20 år har noget som hedder Dragsholm Lokalhistoriske Forening. Vi havde, som sagt, et mere aktivt år i 2022 end det foregående år.

Den 7. jan. blev vi desværre nødt til at aflyse vores Helligtrekonger fest i Vallekilde/Hørve Kultur- og Fritidscenter. Der var stadig restriktioner pga. corona, så det var for omstændigt at gennemføre.

Den 26. jan. I Aksen startede vi vores arbejds eftermiddage op igen – der var 20 personer, som turde komme her, så med små grupper, sprit og afstand gik det fint. I løbet af året – særlig efteråret kom der flere og flere til, så vi af og til var næsten 30 pers.

Den 22. febr. Foredraget "Banditter i Habitter" med Henning Frandsen. Vi havde Henning Frandsen tidlige, hvor han fortalte om "Farmor og de andre faldne kvinder" - det var vældig godt. Her var det fortællinger om store og små svindlere, platugler og røvere i 1800 og 1900 tallet. Vi fik fortællingen om Alberti, som snød og narrede for 10-15 mill. inden han fik 8 års fængsel. Vi hørte også om Bent Ricardo, den store cigaretsmugler som var aktiv i 50'erne og 60'erne. Henning Frandsen overlader ikke noget til tilfældighederne – det er grundigt forarbejde og mange analyser og statistikker, som vi bliver præsenteret for, når Frandsen er på banen. Kun 31 pers. var denne aften samlet i Aksen.

Den 15. mar. Vi afholdt den årlige generalforsamling her i Aksen. Jeg var desværre selv fraværende pga. sygdom, men alt gik selvfølgelig alligevel. Lene Vejøl blev valgt som dirigent. Vores næstformand Henrik bød velkommen, og vores sekretær Linda læste min beretning op. Linda var på valg og ønskede ikke genvalg. Efter kaffe og sandwich fik Ole Holst ordet og fortalte om Møllegårdens historie og også lidt om frihedskæmperen Gerhard Nielsen, som blev skudt på vejen lige ud for Møllegården. Møllegården lå der, hvor nu Møllegårdsparken i Asnæs ligger. Der var 43 fremmødte medlemmer, så det var vældig flot.

Den 6. apr. Med 2 års forsinkelse fik vi arrangeret et foredrag i anledning af 100 års dagen for

Genforeningen i 1920. Michael Andersen, Høve fortalte om krigen 1864, hvor vi mistede 1/3 af Danmark, og om den glæde det var, da vi efter folkeafstemningen i 1920 fik en stor del af Sønderjylland tilbage. Det resulterede i at der flere steder blev rejst en mindesten – således også her, men det var en af de svære. Den 22 tons store sten, som lå ved Høve strand, skulle bugseres hele vejen igennem skoven, op ad Høve Stræde og op på toppen af Esterhøj. Med hestekræfter og 100-vis af ”mandekræfte” lykkedes det af få stenen op på 11 dage. Ca. 40 pers. fik en god fortælling i Aksen.

Den 29. apr. Der havde vi billedfremvisning i Asnæs Centret ved siden af Super Brugsen. Det var positiv oplevelse. Folk kiggede billeder og vi fik mange gode samtaler med de besøgende.

Den 3. maj. Byvandring i Asnæs med Leo Johansen. Det var en stor succes med over 100 pers. Det kan være problematisk med at høre, når man er så mange, men vi har en højtaler, som vi kører med rundt, og det hjælper, så de fleste forhåbentligt kan få noget ud af det. Vejret var i hvert fald godt, og Leo fortalte grundigt om de forskellige erhverv og butikker. Han er jo født lige uden for Asnæs og har tilbragt den største del af sit liv i byen – og Leo har samtidig en god hukommelse. Vi startede ved biblioteket, hvor den gamle stråtakte skole har ligget. Det foregik fortrinsvis i den gamle bykerne: Enghaven og Storegade, men vi var også et godt stykke ud ad Vestervangen og lidt op ad Esterhøjvej. En vældig god aften.

Den 16. aug. Der havde vi planlagt en tur til Zengarden, men med kun 15 tilmeldte måtte vi desværre aflyse turen.

Den 17. sept. Vi havde en stand hos Fritidsborgers høstmarked i Asnæs, og det var som altid en dejlig dag med mange gode snakke og 4 nye medlemsskaber.

Den 21. sept. Vi havde inviteret Gunnar Nielsen fra Lykkebjerg – bedst kendt som Gunnar fra Audebo Planteskole – til at fortælle om sit liv og virke. Han har et langt CV – ornecentral, landbrug, planteavl, planteskole, bankospil og plejebørn. Selv om Gunnar er højt oppe i alderen, er han stadig behjælpelig på planteskolen. Fin aften med ca. 50 pers. i Aksen.

Den 11. okt. I Aksen havde vi inviteret foredragsholder Ole Schramm som fortalte om ”Indvandringen i Danmark”. Et godt og meget interessant foredrag hvor vi hørte om hollændere på Amager, kartoffeltyskerne i Jylland, de svenske malkepiger, polske roehakkere og mange andre. Desværre var der kun 25 tilhørere, men dem som ikke var der, gik i hvert fald glip af en god oplevelse.

Den 28. okt. Traditionen tro var vi repræsenteret ved Kulturnatten i Aksen kl. 18-21. Igen en god aften – godt besøgt – og vi havde vores lille tipskupon, hvor folk kunne teste deres viden og måske vinde lidt chokolade. Igen 4 nye medlemskaber.

Den 23. nov. Vi havde foredrag med tømrermester Henrik Jensen. En forrygende god aften hvor Henrik fortalte levende om sit liv og virke – 50 år med ”Asnæs Maskinsnedkeri” i perioden 1972-2022.

Så der var jo et nyligt overstået jubilæum. Der har også været tid til lidt kommunalpolitik og poster i Erhvervs- og Handelsstands foreningen m.m. Ca. 70 pers. var samlet, så der var pænt fyldt op i Aksen.

Den 14. dec. Der havde vi juleafslutning på vores arbejdsfermiddage her i Aksen. Vi var næsten 40 som hyggede med Gløgg, æbleskiver, kaffe og småkager. Vi havde fået Sigrid til at spille, så vi havde nemt ved at synge med på de valgte julesange. Efter et par timers hygge var vi klar til at holde ferie og ønske hinanden god jul.