

Beretning ved generalforsamlingen den 24. august 2020

Der er en gammel talemåde, som siger: ”Om 100 år er alting glemt”. Det kan måske også være meget godt i nogle tilfælde, men lige nøjagtig i en Lokalhistorisk Forening kan vi ikke bruge den talemåde. Vi vil jo ikke have at alting er glemt om 100 år! Nej, vi vil bevare fortiden i form af billeder, breve, protokoller og andre arkivalier, så vi ved hvad der skete for 100 år siden – hvordan landskabet så ud, hvordan man boede, hvordan man gik klædt osv. Og det er jo vores fornemmeste opgave her i Foreningen at kunne hjælpe Arkivet med at indsamle materialer og få det registreret. – Det, vi har lavet i dag, er jo historie i morgen, og derfor er det vigtigt at tage billeder og skrive ned, så vores liv og levned ikke er glemt om 100 år!

Og så til den egentlige beretning for året 2019:

d. 4. jan. HelligTreKonger festen i Vallekilde/Hørve Kultur- og Fritidscenter med 45 deltagere. Der var nylig kommet ny forpagter, så vi var spændte, men maden var udmærket og folk var tilfredse. Efter kaffen sørgede den lokale Gitte Sonne for underholdningen. Med sin harmonika underholdt hun over temaet: Kaj Normann Andersen, og det var noget alle kunne synge med på. Aftenen sluttede af med det traditionelle kinesiske lotteri. En god aften hvor snakken gik lystigt og alle hyggede sig.

d. 27. jan. Vi havde ”Billedeftermiddag” hos Aktive Pensionister i Fårevejle. De holder til på 1. sal på det gamle plejehjem. Vi havde mapper med ukendt billeder fra Fårevejle, Hørve og Asnæs. Der var vældig interesse og godt besøgt, så vi fik navne på en hel del billeder.

d. 18. febr. Da havde i her i Aksen et meget tankevækkende foredrag med historiker og journalist Henning Frandsen, som fortalte om kvindeskæbner i Danmark 1900 – 1970. ”Min farmor og de andre faldne kvinder og englemagere”. Han tog udgangspunkt i sin egen farmor, som føder et barn uden for ægteskab, hun klarer sig med løgne og fortællinger, men der var mange ulykkelige skæbner – nogle tog simpelthen livet af deres spædbørn, andre overlod dem til en englemager. Der fik vi historien om Dagmar Overgaard, som ”adopterede” uønskede spædbørn – mod betaling – hvorefter hun slog barnet ihjel. I 1921 blev hun dømt for at have slået 8 børn ihjel, men hun havde flere på samvittigheden. De stakkels unge piger havde jo ingen mulighed for hjælp – tværtimod blev de hånet og set ned på. Der var 52 til den gode aften.

d. 26. mar. Vi afholdt den ordinære Generalforsamling i Aksen med 38 fremmødte medlemmer. Lene Vejlø var ordstyrer. Formandens beretning og kassererens regnskab blev godkendt. Kontingentet uændret. Bestyrelsen forblev uændret da alle, som var på valg, ønskede genvalg. Der var en udskiftning i billagskontrollanterne da Grethe Olsen efter mange år ønskede at stoppe og blev erstattet af Lisbeth Jensen. Efter kaffe og snitter fortalte Jørgen Hilden om Fårevejle Fri – og Efterskole, som har 125 år på bagen og om hans eget virke på skolen. Og så kunne han da fortælle, at han stadig kommer på skolen et par gange om ugen til sang og fortælling på trods af de 80+

31. mar. Da prøvede vi som noget nyt at arrangere en tur lidt længere væk, nemlig til Historiske Dage i Øksnehallen, men med kun 8 deltagere. Der var mange spændende boder – det mest lokale var Brugsen i Nyvang og Vestsjællands Museumsforening. Der var interviews og foredrag løbende på 4 scener, så der var nok at se/høre på. Det lave deltagertal skyldtes måske turen til København – togrejse eller kørsel i egen bil.

30. apr. Her i Aksen var 70 mennesker på en eventyrrejse med Kurt Frederiksen. Han fortalte levende og humoristisk om sin utraditionelle måde at komme til Nordkap på, krydret med en masse gode billeder. Han startede fra Høng med sin gamle Valmet traktor efterspændt med en lille campingvogn, så køkken, seng og toilet var lige ved hånden. Og så begav han sig op gennem Sverige og Norge til Nordkap og tog turen hjem igen via Finland. En tur på 5.200 km og en fart på

20-25 km/t – og med landkort – ikke noget med gps! Han havde fået mange advarsler: han ville køre i stykker – han ville sinke trafikken. Det gjorde han faktisk også, men det var da fordi, der hver dag var mange, som ville snakke og tage billeder.

d. 20. maj. Da var vi udendørs til en byvandring i Fårevejle Kirkeby med Erik Winther som guide. Vejret var perfekt og det blev et meget større tilløbsstykke end vi havde regnet med – 170-175 personer. Pga de mange mennesker gjorde Erik få men lange stop. Vi kunne jo ikke stoppe ved hvert enkelt hus. Der var ellers, som Erik husker det fra sin barndomstid i 50'erne, et erhverv i hver en bolig. Sidste stop var, hvor vi startede – ved Hallen. Her fik vi historien om Forsamlingshusets tilblivelse i 1953 og Hallens tilblivelse i 1964. Aftenen sluttede med kaffe og kage i Cafeteriet.

d. 26. juni. Vi havde endnu et udendørs arrangement ved ”Rullebjerg” i Bjergene med Ole Holst. Vi skulle have siddet på medbragte stole på en bakketop med udsigt over Sejerøbugten. Men vejret slog om – køligere og meget blæsende – så vi måtte trække ned ad bakken, hvor der var mere læ, og hvor alle de godt 70 deltagere kunne høre Ole. Han fortalte om den til tider vanskelige hverdag i Bjergene – det var meget små kår, men folk havde en evne til at overleve og stå sammen. Med de vintre, man havde dengang, skulle alle mand ud at kaste sne. Vejen skulle være farbar, for man skulle over Rullebjerg for at komme til købmanden, og mælkeemand og post og jordemoderen skulle kunne komme igennem. De fleste havde kaffe med, så vi sludrede videre efter den gode fortælling.

d. 4. aug. Geopark Festival – vi var på Audebo Pumpestation, hvor vi havde skolestuen til rådighed. Det var et fint lokale med plads til bøger og plancher, men det var meget ringe besøgt.

d. 5. sept. Hørve Pensionistforening havde inviteret os til at komme på besøg i Aulaen på Hørve Skole med vores billedmapper med ukendte fotos
Det var en hyggelig eftermiddag med mange mennesker. Arne Andersen viste først en god gammel film fra ”På hat med Hørve”. Det resulterede så i, at der ikke var så lang tid til at kigge billeder, men vi fik da navne på nogle.

d. 11. sept. Her i Aksen havde vi opstart på vores arbejds eftermiddage med et ”Åbent Hus” arrangement. En god dag hvor der kom 5-6 nye som var nysgerrige på at se, hvad vi laver og særlig interesseret i slægtsforskning.

d. 14. sept. Vi deltog som sædvanlig med en stand til Fritidsborgers Høstmarked i Asnæs. Vejret var dejligt, der var mange mennesker og vi fik nogle medlemsskaber - og ikke mindst: en god snak med mange som viste interesse og stillede spørgsmål. Altid en hyggelig dag.

d. 16. sept. Her i Aksen havde vi besøg af vores lokale billedkunstner Kasper Købke, som stammer fra Fårevejle Kirkeby. Foredraget hed: ”5000 timer i streg” og Kasper fortalte, hvordan han tegnede hver dag gennem 13 mdr. da han lavede illustrationerne til H.C.Andersens eventyr. Inden de 13 mdr. havde han brugt utallige timer på at læse om H.C.A.’s liv – læse hans eventyr osv. Der er nemlig det med Kasper, at intet er overladt til tilfældighederne. Hver eneste tegning er korrekt helt ned til mindste detalje – hver en streg og hver en prik. Han er en super dygtig billedkunstner, men også en rigtig god fortæller og et meget sødt menneske - og meget overraskende var vi kun 32 pers.

d. 3. okt. Vi prøvede igen med et besøg lidt længere væk, - nemlig en tur til Odsherreds Teater i Nykøbing. Jeg var desværre selv forhindret i at være med, men de 10-11 personer, som var deroppe fik en interessant aften Teaterleder Simon Vagn Jensen fortalte om starten af teateret i Anneberg Parken og om at flytte til den gamle Irma butik, som stod tom på Algade. Det ligger nu meget mere centralt. Simon Vagn Jensen har været teater leder der i over 20 år, og takket ham har vi nu et velfungerende lokalteater.

d. 25. okt. Kulturaften hvor vi vanen tro havde en plads her i Aksen sammen med bl.a. slægtsforsker Torben Jensen og LokalArkivet. Vi laver en tipskupon, som folk hygger sig med – og igen: det vigtigste er, at vi får så god en snak med publikum.

d. 13. nov. Vi havde et foredrag her i Aksen af en meget aktiv pensionist – Leo Cordua – tidligere uddeler og direktør i Asnæs og Omegns Brugsforening. Leo startede med at fortælle om sit barndomshjem, sin skolegang og ungdomstid på Bornholm. Han fik arbejde i en Brugs på Sjælland og kom så i 1974 til Asnæs, hvor han i 1976 var med til at flytte Brugsen fra Storegade til Asnæs Centret. 1985 overtog Leo uddelerposten og har stået for den kæmpe udvikling, som Brugsen har været igennem. De senere år er dagligdagen gået som leder af Brugsens Ejendomsselskab med ca. 50 lejemål, og der kommer flere til. Sideløbende med det, har han flere bestyrelsesposter og formandsposter. 42 personer fik et velforberedt og godt foredrag af en fremsynet og fremadstræbende mand.

d. 11. dec. Vi sluttede vores arbejds eftermiddage af med julehygge for godt 30 medlemmer. Vi nød gløgg og æbleskiver mens Jens Hjorth læste julehistorier – vi sang nogle julesange, så alle var i julestemning da vi gik hjem for at holde juleferie.

Det var år 2019 med 15-16 arrangementer, så der har været stor aktivitet, for ud over det fortalte har vi jo i vinterhalvåret vores arbejds eftermiddage for medlemmer, hvor vi arbejder med slægtsforskning, billedregistrering og interviews. Og så ved jeg godt, at jeg gentager mig selv: Men jeg må stadig understrege hvor vigtigt det er, at man afleverer gamle billeder og arkivalier til Arkivet – ikke smide i container! Proceduren er, at man afleverer til arkivet i Vig, som har åbent hver onsdag – eller ringer til Jens Hjorth eller Kim Mariegaard og aftaler nærmere.

Så vil jeg slutte med at **takke** medlemmer og ikke-medlemmer fordi I møder så trofast op til næsten alle arrangementer. Så giver det mening at arrangere noget – og lyst til at fortsætte, når opbakningen er der.

Tak til Jens Hjorth, Kim Mariegaard, Jesper Bertelsen og det øvrige bibliotekspersonale for deres altid store hjælpsomhed og for et godt samarbejde.

Tak til annoncørerne af Arilds Tidende – uden dem kunne vi ikke udgive sådan et medlemsblad 4 gange om året.

Og endelig en stor **tak** til hele bestyrelsen for jeres hjælp og støtte til mig. Jeg synes, vi har et godt samarbejde og altid en god og behagelig tone, når vi er sammen. Så **tak** for det!

Tak for ordet!