

Dragsholm Lokalhistoriske Forening

Generalforsamling den 26.marts 2019

Beretning for 2018

Ja, så er der allerede gået et år igen, og det er tid til en ny års-beretning.

Jeg vil tage udgangspunkt i Foreningens slogan: ”Gå fremtiden i møde med fortiden”

Og det er i allerhøjeste grad det, vi arbejder på her i vores forening.

Vi kommer fremad i tiden, - men vi husker, at tage fortiden med os – fordi vi har den alder vi har!

Når vi har arbejdsdage, foredrag og arrangementer, så er publikum altid pænt oppe i alderen (jeg vil dog indskyde, at til byvandring ser vi af og til lidt yngre mennesker) – men ellers kan vi ikke samle unge mennesker, og det kommer vi nok heller aldrig til. – Jeg for mit vedkommende var da også tæt på 60 før jeg begyndte at tænke over fortiden: Hvor har jeg mine rødder henne? Hvordan var hverdagen da mine bedsteforældre og oldeforældre levede? Hvordan klarede de sig? Og hvordan så de små byer ud for 100 år siden?

Sådanne tanker har mine børn i hvert fald ikke endnu. Nej, de unge skal bare fremad i Verden, og sådan skal det nok også være.

Men derfor må jeg også understrege hvor vigtigt det er, at vi der har alderen til det – og inden vi bliver for demente – husker at fortælle, skrive ned og arkivere, så der er en ordentlig fortid til vores børn, når de bliver gamle nok til at gå deres fremtid i møde med fortiden!

Men nu til den egentlige beretning om foreningens gang 2018:

5. jan. lagde vi som sædvanlig ud med vores traditionelle Hellig3Konger fest i Vallekilde/Hørve Fritidscenter. Det var lidt af en prøvelse med en helt ny vært, men de 41 deltagere havde en hyggelig aften og snakken gik som altid lystigt. Efter maden underholdt det dygtige Høvekor, og vi sluttede af med det kinesiske lotteri og nogle fine små gevinster.

2. febr. havde vi billedfremvisning i Hørve Medborgerhus kl 14-16. Det var en rigtig god eftermiddag – der var kaffe på kanden, og mange Hørve boere mødte op og kiggede mapperne igennem. Vi fik navn på mange af vores ”ukendte” billeder.

17. febr. havde vi ligeledes fået lov til at stå ud for ”Lynghøj” på gangen i Asnæs Centret med billedmapperne. Også der kom mange interesserede og kiggede og snakkede.

20. febr. var vi her i Aksen til et foredrag om Høve Sanatorium/Skolen ved Høve Strand. Det var Marianne Poulsen og Per Kristiansen – to tidligere lærere på skolen – som fortalte. Skolen som var ejet af Frederiksberg Kommune blev startet i 1910, og det var til kirtelsvage børn fra Frederiksberg, som trængte til frisk luft, og det var der jo masser af her ved Høve Strand. I starten var der pigehold og drengehold hver for sig – hold på 120-30 stk – børnene kom med toget til Asnæs, og så travede de 4-5 km til Sanatoriet. Efter 1951 blev det en døgn institution med både drenge og piger samtidig, hvor man havde længerevarende ophold og derfor også fuld skolegang indtil skolen lukkede i år 2000. De ca. 50 som var mødt op, fik en god indsigt i skolen liv.

14. marts. På vores arbejdsdag her i Aksen fik vi besøg af den dengang nye biblioteks leder Jesper Bertelsen. Dejligt, at han kom og stillede spørgsmål og viste interesse for, hvad vi laver i foreningen.

20. marts var vi igen her i Aksen. Anledningen var Den Ordinære Generalforsamling, hvor 48 pers. deltog. Lene Vejlø var vanen tro aftenens dirigent og styrede på bedste vis med: Formandens

beretning, - Fremlæggelse af det reviderede regnskab v. Karin Pedersen, - Valg af bestyrelsesmedlemmer: Bente Mohrbutter ønskede ikke genvalg, i stedet valgtes Linda Bach Larsen, - alle suppleanter og billagskontrollanter modtog genvalg, - Fastlæggelse af kontingent. Efter kaffen fortalte Annalise Waldstrøm om sin opvækst i Asnæs by fra hun som 13-årig kom til byen med sine forældre som overtog Asnæs Hotel. En rigtig god fortælling, for hun kunne huske mange sjove episoder fra hotellet og huske næsten hver en butik, som lå på gaderne dengang.

7. maj havde vi en fin byvandring i Veddinge. De ca. 75 fremmødte fik en god fortælling af Torben Madsen om den lille by, som slet ikke var så ubetydelig alligevel. I rigtig mange år boede Sognefogeden i Veddinge. I 1500 tallet var der ca. 18 gårde. I Torbens barndom var der alt i byen: skole, smed, skrædder, skomager, købmand, Brugsen osv. Jo, Veddinge var en lille men betydelig by. Vi sluttede aftenen af med kaffen ved Geo Kids, hvor vi nød udsigten og den skønne aften.

12. juni. Vi fik fortalt om Kårup Tømmerhandels historie fra starten i 1960 til lukningen i 2008. Næsten 100 mennesker sad på klapstole på pladsen ved bygningerne og hørte Ole Holst fortælle. Han har haft sin gang der fra han var en ung knægt, - han har arbejdet der og senere som selvstændig tømrer kommet der dagligt. Og han har fulgt med i udstykningen af Ordrup Næs og bebyggelsen af sommerhuse.

Efter fortællingen var der mulighed for at studere de gamle foto som var sat op på staffelier, - der var motiver fra Tømmerhandlen og området rundt omkring. Flere havde kaffe med og sad og sludrede bagefter.

5. aug. Vi var repræsenteret til Geo Park Festival i Høve. Det var en meget stille dag for os. Der var ikke mange besøgende, og vi var lige som ikke rigtig synlige, der hvor vi stod. Vi kan selvfølgelig ikke regne med stor interesse hver gang og der er jo også så mange andre tilbud i den Festival.

27. aug. havde vi byvandring i Vallekilde. 60-70 pers. trodsede regnen og mødte op ved Tingstedet hvor Mette Fink Bentsen mødtes med os og fortalte lidt om byen. Vallekilde er en by som altid har tiltrukket mange ildsjæle, særlig pga Højskolen og de mange kunstnere. Vallekilde har vundet Odsherreds Kommunes "Landsby Make Over" og i 2017 vandt den en landsdækkende konkurrence som "Årets Landsby". Mette Fink Bentsen er oldebarn af den kendte bygmester Andreas Bentsen, og på vores tur rundt i det tæt bebyggede område ved kirken og Højskolen fik vi en grundig fortælling om de fleste af husene og underholdende fortællinger om nogle af beboerne. En interessant aften som vi sluttede af med kaffe i Den Gamle Friskole.

8. sept. Vi deltog i Folkemødet ved Den Rytmske Højskole i Jyderup, men det var som med Geo Park Festival: Ingen succes. Vi havde en meget dårlig placering, nærmest gemt væk i en krog og alt for lidt plads.

15. sept. Fritidsborgers Høstmarked i Asnæs – det var til gengæld som altid en succes. Vi fik en del nye medlemskaber og ikke mindst: Mange gode spørgsmål og mange gode samtaler – det er det hele værd!

10. okt. Da havde vi foredrag og sangaften med salmedigter og tidligere præst Hans Anker Jørgensen. Han fortalte på en levende og humoristisk måde om sit liv fra han blev født som præstesøn i Himmerland, kom med forældrene til Vallekilde præstegård – hvorfra han gik i skole i Hørve – og til hans egen præstegering i Tingbjerg kirke og underviser på Københavns Universitet. Han fortalte om tilblivelsen af nogle af hans salmer, som vi så sang ind imellem – ledsaget på flygel af den dygtige organist Daniel Abildgaard. Der var 65 fremmødte som fik brugt stemmebåndene, og alle havde en munter og hyggelig aften.

26. okt. Kulturnatten. Som sædvanlig havde vi en plads i Aksen med vores bøger og foldere, og en lille tipskupon som folk kunne muntre sig med. Vi havde slægtsforsker Torben Jensen med, og det er altid et godt trækplaster. En hyggelig aften.

13. nov. Hans Jørgen Olsen som både er Odsherreds Turistchef og Direktør i Geopark Odsherred kom og fortalte og gjorde os klogere på, hvad Geo Park er for en ”størrelse”. De grundlæggende elementer kan kort skitseres som: 1. ”Det unikke landskab skabt af istiden” – 2. ”Kulturhistorien” bl.a. Solvognen – 3. ”Kunsten og Odsherredsmalerne” – 4. ”Lammefjordens råvarer”. Geopark Odsherred er indtil videre den eneste i Danmark. Man får kun Unesco’s godkendelse til Geo Park for en 4-årig periode, så man skal til stadighed udvikle sig og samtidig passe på de unikke værdier, vi har i Odsherred. Ca. 50 pers. fik en god og forståelig forklaring.

5. dec. Da kom vi rigtig i julehumør. Claus Marcussen kom og fortalte om ”Jul i Odsherred”. Han læste lidt udpluk af bogen hvor han har skrevet om Jul i Odsherred i Gamle Dage, så vi fik indblik i hvordan julens traditioner var hos både fattig og rig. Desuden er bogen illustreret med en masse gamle, smukke postkort fotograferet af Helms fra Nykøbing eller Bay fra Asnæs. Vi var ca. 40 pers. til en dejlig aften.

12. dec. Vi havde en hyggelig juleafslutning på vores arbejdsfermiddage med gløgg og æbleskiver. Vi sang lidt julesange og Jens Hjorth var behjælpelig med at læse julehistorier. Der var et pænt stort fremmøde af medlemmer.

Det var så et tilbageblik på vores arrangementer i 2018, og jeg synes, vi har været ret så aktive. Udover alt det vi har hørt om, har vi jo vores arbejdsfermiddage 2. og 4. onsdag hver måned i vinter halvåret, hvor timerne går med slægtsforskning, billedregistrering, interviews med mennesker, som har en god og spændende livshistorie at fortælle. Desuden kan vi hjælpe arkivet med at sortere indkomne materialer. Og i den forbindelse vil jeg understrege vigtigheden af, at folk afleverer ting til os. Hvis I rydder op i udhuse, på loftet eller i dødsboer, så lad være med at smide billeder, bøger, breve, skrifter og lign. i en container. Aflever det til os (eller direkte til arkivet), så kan vi sortere i det og se, om der er noget af historisk værdi. Der kunne jo være noget, som I mener: ”Nej, det her er vist ikke noget”, men så er det måske en historisk guldgrube for arkivet. Hvem véd, - noget af det, som vores efterkommere kan have glæde af. Det er jo ikke sikkert, men så er det bedre at vi smider det ud. Så en lille bøn igen, igen.

Jeg vil slutte med at rette en stor tak til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for jeres støtte til mig og vores gode samarbejde i bestyrelsen. Jeg synes, vi supplerer hinanden så fint.

Tak til medlemmer og ikke-medlemmer som bakker så trofast op om vores arrangementer hver gang – det er skønt.

Tak til Jens Hjoth, Kim Mariegaard, Jesper Bertelsen og det øvrige bibliotekspersonale for deres store hjælpsomhed og et godt samarbejde.

Tak til annoncørerne i Arilds Tidende – uden dem kunne vi ikke udgive vores fine blad 4 gange om året.

Tak for ordet!