

Riis Forsamlingshus bliver til Fårevejle Forsamlingshus

Artikel af Erik Winther, Fårevejle

Som lovet på byvandringen, ville jeg skrive lidt om Forsamlingshuset. Det første stykke er med
Kilde: https://bibod.dk/odswiki/index.php/Fårevejle_Forsamlingshus

I april 1943 blev det stiftende møde afholdt i Riis Forsamlingshus, der blev nedlagt i forbindelse med den senere opførelse af det nye forsamlingshus i kirkebyen.

Den første bestyrelse bestod af tømrermester Alfred Hansen, som var den første formand, gårdejer Fredløv Jørgensen, Odbogaard i Veddinge Niels Larsen, Strandgården i Ordrup, boelsmand Hans Christensen, Bjergesø, gartner Niels Erik Larsen, Stubberup, købmand C. B. Christensen, Veddinge, manufakturhandler M. Andersen, Fårevejle Kirkeby og statshusmand Knud Jensen, Vindekilde.

Man købte en ejendom på Kalundborgvej 19 af Thorvald Christensen for 30.000,00 kr.

Interessentselskabet Fårevejle Forsamlingshus fik imidlertid først en halv snes år senere - 1953 - opført en egentlig forsamlingshusbygning på grunden.

1943 til 26. marts 1957 var formanden gårdejer Fredløv Jørgensen, Odbogaard, der sammenlagt var formand i 14 år. På et tidspunkt afløst af tømrermester Alfred Hansen til 21. marts 1949.

Den 7. maj 1948 har sognerådet vedtaget at lave træningsbaner til håndboldspillerne ved forsamlingshuset.

Den 10. januar 1953 var der rejsegilde på forsamlingshusets nye store sal, der forventes indviet omkring 1. april, men det nåede man ikke. Det nye forsamlingshus blev indviet 1. juli 1953.

Det første budget blev overskredet mange gange, men til gengæld har det fået så fin en udførelse, at mange regner det for at være det smukkeste forsamlingshus i Odsherred.

Der er en ejendom på grunden, og den blev udnyttet som en del af det nye forsamlingshus. I ejendommen vil Fårevejle Sogns Spare- og Lånekasse fortsat have deres lokaler, ligesom Bondestandens Sparekasse, men desuden er der flere velegnede lokaler til værelser og restaurationslokaler, og ovenpå får værten lejlighed.

I tilbygningen, der er opført, er foruden toiletter, garderobe m.v. en stor og en lille sal. den store sal er udstyret med scene.

Samtidig med indvielsen af det nye forsamlingshus nedlægges [Riis Forsamlingshus](#). Jeg kan huske, at vi unge om søndagen kunne gå op til Riis, hvor vi fik lov at spille indendørs fodbold.

Indtil 16. april 1958 var formanden tømrermester Alfred Hansen.

Den 9. oktober 1958 har forsamlingshuset fået installeret et stort moderne højttaleranlæg med 30 watt forstærker, mikrofon og pladespiller. Højttalerne dækker såvel den store som den lille sal og restaurationen. Forsamlingshuset har betalt selve anlægget, mens installationen er foretaget gratis af teknikere fra Skamlebæk Radiostation. EW: Jeg kan huske, at der boede pensionerer i huset og de arbejdede netop på Radiostationen. Hilmar Baunsgårds bror boede der ligesom Niels Skaksen.

Den 7. april 1968 blev gårdejer og sognefoged Knud Madsen (min onkel) valgt til ny formand.

1969 har [Fårevejle Sogns Spare- og Lånekasse](#) opsagt lokalerne i forsamlingshuset, da man bygger nyt kontor ved Tage Kristensens frysehus på Adellers Allé 6.

1970 måtte forsamlingshuset investere over 200.000,00 kr. i nye selskabslokaler, og en gennemgribende modernisering og udvidelse af køkkenet.

Ved generalforsamlingen den 10. marts 1977 kunne formanden, Knud Madsen, [Veddinge](#), konstatere, at forsamlingshuset havde skiftet vært 2 gange i årets løb.

Regnskabet balancerede med 130.885,00 kr., status viste aktiver for 512.927,00 kr. og en prioritets- og kloakgæld for 174.840,00 kr.

På valg var formanden Knud Madsen, Jens Jensen, Jørgen Hasseriis, [Linderup](#) og Knud Larsen, [Fårevejle Stationsby](#), og alle blev genvalgt.

1978 den 1. august afholdtes en ekstraordinær generalforsamling, hvor hele bestyrelsen havde stillet sit mandat til rådighed på grund af intern uenighed.

Resultatet blev 3 nye i bestyrelsen, og Knud Madsen, Veddinge, fortsætter som formand.

Værter:

1943-1965 var værterne Martine og [Peter Nielsen, Fårevejle](#), som var værter dels i [Riis](#), og dels i [Fårevejle](#).

1965 den 1. februar er mælkehandler Harry Nielsen og hustru nyt værtpar.

1976 i marts blev Poul Olsen vært, men han stoppede allerede den 31. december.

(se rest i mit eget indlæg)

Indtil 1986 Birthe og Bent Olsen.

1986 Ulla og Ole Andersen, der kommer fra København, og har boet i Fårevejle i 3 år. Ole Andersen er udlært tjener fra "Marienlyst" i København, og udlært kok fra restaurant "Skoven" i Odense. Ulla Andersen har en beskæftigelse som sygemedhjælper ved E.G.V. i Mørkøv.

Fra mit eget "Lokalarkiv"

For at foreningerne kunne tjene penge var der mange arrangementer i Forsamlingshuset. Mange offentlige baller, der ikke var så offentlige endda. Du skulle nemlig være medlem af foreningen for at deltage.

Hvad gjorde man så? Der blev placeret 2 mand i de tilstødende lokaler. Her blev der solgt passive medlemskort til 2 kr. og så kunne der købes adgang til selve ballet.

Det var gode orkestre der optrådte, så som Harry Felbert og Raquel Rastenni, Grethe og Jørgen Ingemann, Blue Boys, Four Jacks, Camillos Orkester fra Holbæk, Johnny Reimar og Cliffers, Ivan Leth og hans letmatroser, Jørgen og Gustav Winkler, Papa Bues Viking Jazzband.

Selv TV kom på besøg med Prøv Lykken, hvor lokale skulle gætte melodier. Dirch Passer og Keld Petersen optrådte. Flere operetter og desuden dilletant forestillinger. Også den årlige fastelavns fest, hvor der var præmier til nogle af de udklædte.

Jeg var heldig, at mine forældre tog mig med til både baller og bankospillene.

Dengang var ballerne m.v. uden alkohol, så der blev solgt meget kaffe og sodavand. Jeg hjalp ofte med salget og tjente en lille skilling ved det. Tænker på om gæsterne ikke havde et lille sprutlager udenfor?

Værten, da jeg var ung, Martine stod for kaffebrygningen og røg cigarer samtidig. Martine var en elskelig dame og der kom mange ud i køkkenet for at hilse på. ”Der er gang i kaffebrygningen, Martine” Ja, sagde hun: ”Det er det rene tilsætning”

Der var selvfølgelig også andespil, som det hed i starten. Her kunne foreningerne også tjene lidt til klubkassen.

Der blev etableret en badmintonbane i den store sal og det var en rigtig god bane med højt til loftet og et godt stykke ud til væggene. I 1964 kunne vi indvi Fårevejle Hallen og så blev der spillet badminton på 5 baner.

Siden november 1977 har Fårevejle Boldklubs Venner hver torsdag afholdt bankospil.

Fårevejle Forsamlingshus har altid været på private hænder og har derfor ikke modtaget kommunal støtte.

Jeg har nogle huller omkring værterne. Måske nogen kan bidrage?

I 1976 hed værterne Hanne og Rud Petersen. Mener de kom fra Mørkøv Hallen?

Fra 2001 – 2004 var det Lene og Ole Hansen, der styrede Huset.

På et tidspunkt i 80'erne fusionerede man Fårevejle Hallen og Fårevejle Forsamlingshus og gav det navnet Dragsholm Fritidscenter.

I 2007 skete der igen en opsplittning (Fission) og Huset blev solgt til Randi Wieslander, der havde det i ca 10 år. Randi gjorde det rigtig godt og når der var overskud i kassen, blev der ofret penge på tag, døre, varmesystem m.v. Hun solgte i 2017 til Simon Sivakaran Thuraisingam. Se mere på www.faarevejleforsamlingshus.dk